

מעריך שיעור למחנך בנושא:

מורשת קרב קרן טנדלר - שיעור וירטואלי

1. רקע:

קרן טנדלר ז"ל היא המכוננאית המוטסת הראשונה במעריך היסעורים, שנפלה במלחמת לבנון השנייה.

2. מתווה השיעור:

א. סרטון מס' 1 (אורך: 07:32).

שאלות לשיח:

מהי דמותה של קרן לדעתכם?
למה אנחנו מצפים?
מישהו שמע עליה?
האם יש קשר בין מה שאנחנו עושים ביומיום לחייה של קרן?
מה דעתכם על עיסוקה הצבאי?

ב. סרטון מס' 2 (אורך: 04:17).

שאלות לשיח:

איך לדעתכם פעלה קרן?
האם הייתם פועלים כך?
האם הייתה לכם מטרה כלשהי ולא הצלחתם להגיע אליה? מה הרגשתם?
מדוע לא הצלחתם להגיע?
אתם עושים דברים כי אחרים מצפים או כי אתם מצפים מעצמכם בלבד?
מה מניע אתכם?
מהן השאיפות בחייכם ואיך אתם מתכוונים להשיגם?
האם יש משהו שימנע ממכם להגיע להישגים אלו?
אתם מפקידה של קרן, מה הייתם עושים?
מהם הסיכונים הכרוכים בחילוץ הגופות?

ג. סרטון מס' 3 (אורך: 03:44).

שאלות לשיח:

אילו היית הוריה של קרן, איך הייתם מרגישים?

ד. סרטון מס' 4 (אורך: 08:16).

שאלות לשיח:

מה זה אומר לשרת בצבא? לשרת את המדינה?
האם זוהי מחויבותנו המוסרית?
האם יש הפרדה בצבא בין נשים לגברים? מה למדתם מהמורשת של קרן?

3. תוכן השיעור:

קרן טנדלר נולדה ב- 26.09.1979 בעיר רחובות והיא האחות הבכורה לאחיה נדב. קרן התבלטה בחוש הטכני שלה ובכתה יי התקבלה למגמת תיב"ם (תכנון ויצור באמצעות מחשב). קרן וחברותיה היו 3 בנות בכתה של 40 בנים.

קרן המשיכה ללימודי הנדסאי, ובשנת 1999 סיימה את לימודיה וזכתה בתואר הנדסאית מכוונת. בתום הלימודים התגייסה לחיל האוויר, ונשלחה לקורס ממ"ס יסעור בבסיס הטכני בחיפה. בתום הקורס הוצבה קרן בטייסת מסוקי היסעור בבח"א 8, שם שימשה כמכונאית קרקע. קרן חלמה תמיד להיות מכונאית מוטסת.

היא יצאה לטירונות בנים- רובאי 07, צלחה ועברה את המבחנים לקורס ומיד עם כניסתה לקבע (ינואר 2001), הוחלט לשלוח אותה לקורס מכונאי מוטס. בקורס מכונאים מוטסים הייתה קרן הבת היחידה.

אך זה לא מה שהפריע לה, היא הייתה מצטיינת ואף שופרה בקורס צניחה. בשנת 2005 החליטה קרן לפרוש מחייה הצבאים לטובת לימודי משפטים, וגם כאן עסקה בדיני תעופה. במשך חצי שנה, בין ינואר 2006 ליולי 2006, עשתה קרן כ- 50 ימי מילואים. במהלך שירות המילואים, פרצה מלחמת לבנון השנייה.

במהלך הלחימה, נדרשה הטייסת של קרן לבצע טיסות מבצעיות בתחום לבנון, וקרן נלחמה להשתתף בטיסות אלה.

בהתחלה, מפקדיה של קרן התנגדו לרצונה, כי היא אשת מילואים, ואין יכולת להוציא אותה לטיסה מבצעית מסוכנת.

קרן כהרגלה נלחמה ולא וויתרה, הייתה עיקשת על רצונה לצאת למבצע. לבסוף, הצטרפה קרן לטיסה המבצעית בדרום לבנון שיצאה לדרך ב- 11.08.2006.

טיסה זו הייתה מבצע ההנחתה הגדול ביותר של לוחמים בעומק דרום לבנון. יכולת מדהימה של חיל האוויר יחד עם חיל ירוק.

לאחר הנחתת הכוחות, כשלושים שניות לאחר שהמריא מסוק היסעור, עם 5 אנשי צוות אוויר, נפגע המסוק מטיל שירה החיזבאללה.

מסוק היסעור השני שהיה בדרך לפעולה נוספת באותו המסלול, קיבל שינוי מטרה ועודכן באסון שקרה.

עליהם לאתר את גופות הנופלים ולהשיבם לארץ.

לאחר 4 שעות של חיפושים הבינו כי מצאו רק 4 אנשי צוות אוויר וחסרה להם קרן. גופתה של קרן חולצה תחת אש מבצעית ואותרה ע"י יחידת שלדג ויחידת החילוץ 669 של חיל האוויר. את גופתה של קרן הובילה היחידה בדרך רגלית לשטח מדינת ישראל.

חבריה קראו לזה "מסע ההלוויה של קרן".